



Bethaniënstraat 1-3
6826 TA Arnhem
info@oasearnhem.nl
www.oasearnhem.nl
Bank NL65 INGB 0000

Oase Arnhem

Jaarplan 2023



Oase Arnhem maakt deel uit van Rafaël Nederland, een overkoepelend kerkgenootschap van verschillende gemeenten.

Table of Contents

1	Inleiding	3
2	Missie & visie	3
3	Beleid per aandachtsgebied.....	4
3.1	Voorgangersteam.....	4
3.2	Onderwijs en verkondiging.....	4
3.3	Gebed.....	5
3.4	Aanbidding.....	5
3.5	Creatieve aanbiddingsvormen.....	6
3.6	Nederlandse les	6
3.7	Kledingwinkel	7
3.8	Kinderen	7
3.9	Tieners en jeugdwerk.....	7
3.10	Thuisgroepen	8
3.11	People intro.....	8
3.12	Pastoraat	9
3.13	Gebedsteam	9
3.14	Daklozenwerk	9
3.15	Diaconie	9
3.16	Zending.....	10
3.17	Contacten Rafael Nederland.....	11
3.18	Interkerkelijk contact Arnhem	12
3.19	Organisatie.....	12
3.20	Gebouwbeheer	12
3.20.1	Facilitaire diensten	12
3.20.2	Digitale dienstverlening	13
3.21	Communicatie.....	13
3.22	Financiën	13
4	Tot slot	14

1 Inleiding

De gemeente Oase Arnhem in Presikhaaf is onderdeel van denominatie Rafael Nederland welke is aangesloten bij Foursquare. Rafael is een beweging van aangesloten gemeenten en hun leiders die samen optrekken om elkaar te bemoedigen en ondersteunen en samen in de missie van God te staan in ons land en daarbuiten.¹ Foursquare Europe² & International³ is een interkerkelijke beweging om het evangelie en de cultuur van God's nieuwe wereld te bouwen in Europe en daarbuiten.

Vanuit deze context heeft Oase Arnhem een sterk vertrekpunt rondom missie en visie. Wij willen een plaats zijn waarin mensen in liefde, aanvaarding en vergeving⁴ met elkaar omgaan. We hebben ervaren dat God door het verlossende werk van Jezus en de vernieuwing en kracht van de heilige Geest heel wil maken wat gebroken is. Dit is het goede nieuws van het Koninkrijk van God dat nu doorbreekt en als Jezus terugkomt tot zijn volheid zal komen. We zijn dan ook toegewijd om dat goede nieuws te vertellen en discipelen te maken.

Tegelijkertijd hebben we ook een specifiekere visie en missie voor de plaats waar God ons geplant heeft. In dit jaarplan gaan we dieper in op de missie en visie van Oase Arnhem en hoe we deze vormgeven in verschillende aandachtsgebieden.

2 Missie & visie

Oase Arnhem is een gemeente die al vele jaren onderweg is. We zijn als leiders en leden van deze gemeente gezegend door God en zijn dankbaar voor het fundament waar we op verder kunnen bouwen. Dit fundament is gelegd door vele leiders en Geestvervulde mensen en is terug te vinden in de visie, missie en de werken die we mogen doen in Presikhaaf.

Het jaar 2023 is een jaar waar met elkaar tijd nemen om de missie en visie op te frissen. Door de jaren heen en door de dingen die God gesproken heeft, doen we de dingen die de doen. Ook de Corona periode heeft zaken op scherp gezet en daarom willen we tijd nemen dit jaar om goed te reflecteren op waar we staan en waar God ons voor roept in de komende periode. Vanuit deze denklijn zal een missie & visie voor de komende jaren geherformuleerd worden.

De visie en het verlangen die we verder zullen uitwerken zijn onder andere

- Een Geestvervuld gezin met God als Vader en Jezus aan het hoofd, waar we als verbonden lichaam van Hem leren, groeien en ons mogen inzetten waar Hij een ieder voor geroepen heeft.
- Een naar buitengerichte gemeente die uitnodigend en toegankelijk is voor jong- en ongelovigen, die doelgericht uitreikt naar de wijk en de stad met veel enthousiasme en betrokkenheid om mensen bij Jezus en God de Vader te brengen.
- Een open cultuur waarbij iedereen welkom is en waar we genieten van de tegenwoordigheid van God onze Vader en ons toewijden aan Zijn richtlijnen en heerschappij. Een plek waar eenieder zichzelf kan zijn met ruimte voor verschillende culturen en belevingen.
- Lokaal & internationaal verbonden vanuit samenwerking met kerken binnen Arnhem, onze denominatie in Nederland en daarbuiten, en ons zendingswerk.

¹ <https://rafael.nl/over/denominatie>

² <https://foursquare-europe.org/about-us/#goals>

³ <https://www.foursquare.org/about/mission/>

⁴ Jerry Cook, 1981, Liefde, aanvaarding & vergeving, Gospel Literature International

Zoals geschreven, deze visie en verlenen zullen we komend jaar verder uitwerken. De uitkomst zal zijn

- Een duidelijke beschrijving van visie & verlenen voor Oase Arnhem met Bijbelse onderbouwing en referentie naar de missie en visie van onze denominatie.
- Leidende principes die kader en ruimte scheppen voor onze gemeente leden.
- Een eerste aanzet van zin-, vormgeving en eigenaarschap die aansluit bij onze visie en ons weer frisse moed en vreugde geeft om Gods cultuur te bouwen in Arnhem Presikhaaf.

3 Beleid per aandachtsgebied

Het jaar 2022 was wederom een uitdagend jaar door de Coronapandemie, maar gelukkig hebben we veel dingen weer kunnen oppakken na het eerste kwartaal. De koers van de afgelopen vier jaar, door een lokale, christelijke gemeenschap te zijn, door God te zoeken, door te bidden en te aanbidden, door met elkaar op te trekken, door elkaar te onderwijzen en bij te staan, zetten we ook in 2023 door.

Het jaarplan voor deze verschillende deelgebieden is tot stand gekomen in samenwerking met de verschillende bedieningsleiders en het leiderschapsteam. De plannen zijn geclusterd naar de verschillende aandachtsgebieden die we in de momenteel gemeenschap onderkennen. Het geeft een goed beeld waar we ons op richten en we danken ook eenieder voor haar/zijn inbreng hierin!

3.1 Voorgangersteam

Het voorgangersteam bestaat nu uit twee echtparen en een aspirant voorganger. De twee echtparen zijn alweer vier jaar aan het dienen in Oase wat betekent dat het tijd is voor een evaluatie. Begin 2023 zullen er verschillende sessie plaatsvinden om te evalueren hoe het team heeft gefunctioneerd. De gemeente is gevraagd om feedback te geven over wat zij ervaren dat God hierin spreekt en er is ruimte om bemoedigende woorden en aandachtspunten door te geven.

In 2023 wil het team zich richten op vernieuwing van de missie, visie en het verlenen. Daarnaast willen we eenieder in zijn/haar kracht zetten en bouwen aan een verbeterd leiderschapsmodel. We geloven dat we samen de gemeente zijn en dus samenbouwen aan het koninkrijk van God. Iedereen heeft zijn of haar gaven en talenten. Er is daarmee wel verschil maar vooral gelijkwaardigheid. Het verlenen is om mensen te verbinden en het onderlinge eigenaarschap te versterken.

Deze denklijn gaat daarmee verder dan enkel het voorgangersteam uit te breiden. Het gaat namelijk ook om een breder draagvlak van leiders te creëren en mensen vrij te zetten om in alle ontspannenheid en vreugde verantwoordelijkheid te nemen, zodat er meer draagvlak ontstaat. De verwachting is dat het leiderschap in 2023 door wil gaan en wil doorpakken op de bloei die God aan het initiëren is.

3.2 Onderwijs en verkondiging

Wat betreft het onderwijs op de zondagochtend zullen we doorgaan met het thematisch werken. Elke 4 tot 6 weken is er een thema waar sprekers op aanhaken. Deze thema's sluiten aan bij de tijd van het jaar, vieringen en of onderwerpen waar vragen over komen. Deze thema's komen tot stand op basis van wat gemeente leden met elkaar en met het voorgangersteam delen. Ook in 2023 zullen we gastsprekers uitnodigen op basis van relatie. D.w.z. vanuit een verbondenheid met andere kerken, voorgangers en sprekers met Oase en onze missie en visie.

Binnen Oase willen we meer sprekers ontwikkelen. Het staat nog steeds op de planning om daar onderwijs voor te regelen. Ook zullen we aansluiten bij onderwijsdagen van Rafael en is er een nieuwe vorm van School van Theologie in de maak.

Wat betreft vormgeving van de diensten werken we met mensen die leiding geven aan de dienst. Het gaat goed met dit team. Iedereen vult de taken op zijn of haar eigen manier in, binnen het grotere kader van afstemming. Ongeveer 3x per jaar hebben is er een teamavond om zaken te bespreken en af te stemmen. Hierin wordt ook de vormgeving van de dienst geëvalueerd.

3.3 Gebed

Gebed is belangrijk. Voor ons persoonlijk en ook als gemeente is het essentieel om God te zoeken in gebed, want het draait tenslotte om Hem. Gebed is in relatie met God zijn: aanbidden, hart delen, vragen, smeken, luisteren, danken, stil zijn, strijden, vasten. Vanuit de wetenschap dat God altijd bij ons is, is gebed iets dat continu in ons hart is. Daarnaast is het ook iets waar we als gemeente vorm aangeven: waar twee of drie samen zijn heeft Hij beloofd erbij te zijn. Gebed is dan een bewuste actie, waarvoor tijd apart gezet wordt.

Ook in 2023 zullen we eens in de maand samenkomen op een woensdagavond om een gebeds- en worshipavond te hebben en voor wie wil, te vasten. We ervaren dit als samenbindende, inspirerende, opbouwende en mooie avonden, waarin God centraal staat en wij Hem ontmoeten en (aan)bidden. Het is ook een plaats om in een veilige omgeving te oefenen in profetie, genezing, bevrijding en de kracht van de Heilige Geest.

We gaan ook dit jaar door om op zondagochtenden samen te komen voor de dienst om al luisterend naar wat God op zijn hart heeft, te bidden. Dit doen we naast het podium en iedereen die wil kan zich daarbij aansluiten. Naast door de gemeente georganiseerde gebedsmomenten lopen er ook regelmatig initiatieven van gemeenteleden zelf om bij elkaar te komen voor gebed, dat is kostbaar. Gebed is zo belangrijk.

In 2023 zijn er verschillende gebedsinitiatieven die worden georganiseerd binnen Arnhem zoals de week van gebed en stadsgebed. Wij willen vanuit Oase aansluiten waar mogelijk. Het is wel een zoektocht omdat er verschillende vormen en belevingen zijn vanuit verschillende kerkachtergronden.

3.4 Aanbidding

Maar laat de Geest u vervullen en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus. (Ef. 5:18b-20)

Aanbidding is ons hart afstemmen op Gods hart, waarbij we eerlijk zijn, onszelf mogen zijn, God zoeken (in elke situatie), onze liefde voor God tonen, Zijn Naam prijzen, 24/7. Wanneer we God aanbidden dan wordt dit zichtbaar door de vruchten van de Geest: liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing (Gal 5:22). Het aanbiddingsteam maakt ruimte en moedigt mensen aan om hun hart bij God te brengen. Het resultaat van voorgaan in aanbidding is dat de gemeente gezamenlijk in aanbidding komt.

Komend jaar wordt er meer geïnvesteerd in het aanbiddingsteam op het gebied van geloof, Bijbelonderwijs, toerusting en training. Daar zal ook gebruik worden gemaakt van wat Rafael Nederland te bieden heeft. Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van onze materialen, zoals een nieuw mengpaneel met in-ear mogelijkheden, opknappen van de boxen, drumstel e.d.

Ook gaat er geïnvesteerd worden in het techniekteam door een professional training te laten geven in geluidstechniek. Dezelfde ontwikkelingsslag willen we ook maken met het beamerteam (inclusief uitbreiding van mensen). Dit alles vanuit het verlangen dat het techniekteam echt als één voelt met het aanbiddingsteam.

We geloven dat met deze investeringen in kwaliteit en eenheid de gemeente nog meer aanmoedigt om uit te stappen in nieuwe vormen van aanbidding en uitingen van de werken van God's Heilige Geest.

3.5 Creatieve aanbiddingsvormen

Het ulaggen is ook een onderdeel van de aanbidding binnen Oase Arnhem. Door ulag en dans wordt God meer zichtbaar voor de mensen. Tijdens de lofprijs en aanbidding kan degene die ulagt geïnspireerd worden door de Heilige Geest en zal dit uiten door bijvoorbeeld te ulaggen in de juiste kleuren. Op deze wijze kan zichtbare uiting gegeven worden aan wat God (geestelijk) aan het doen is. Door samen te werken met aanbiddingleiders, leiding van dienst of de spreker, wordt het ulaggen hier bewust voor ingezet.

Naast ulaggen en dansen zijn er ook andere creatieve aanbiddingsvormen, zoals schilderen en andere kunstvormen. Op de worshipavonden/gebedsavonden wordt materiaal neergelegd om daar uiting aan te geven en ook tijdens de diensten zal daar gelegenheid voor zijn. We blijven de uitdaging aangaan om te experimenteren hoe we met meer creatieve vormen de diensten kunnen vormgeven.

Op het gebied van ulaggen willen we kinderen en volwassenen ook graag les te geven. Dit doen de mensen die bekwaam zijn in het ulaggen en een gezonde relatie met God hebben. Onderwijs in het ulaggen maar ook in het woord van God is hierin essentieel.

Het aankleden en versieren van de kerk is naast het ulaggen e.d. ook een creatieve uiting van aanbidding. Uiteraard zijn er de vieringen zoals Pasen en Kerst waar de aankleding helpt om te herdenken wat God heeft gedaan. Daarnaast wordt de aankleding ook aangepast op het jaargetijde wat zorgt voor een prettige omgeving om God te zoeken. Door toezicht te houden op de orde rondom interieur en decoratie geven we God ook eer aan hoe Hij voorziet in een plek om bij elkaar te komen.

3.6 Nederlandse les

Vanuit Oase willen we mensen in Presikhaaf een warme plek te bieden waar ze welkom zijn om de Nederlandse taal te oefenen en met elkaar in contact en verbinding te komen. Het werkt ook uitnodigend om in contact te komen met onze gemeente en het geloof.

Deze mensen komen uit heel verschillende achtergronden en culturen. Samen praten over hoe dingen in ons mooie land gaan, wat er te ontdekken valt en ook ervaringen te delen. Een belangrijk doel is Nederlands te praten en zo doende de taal te onderhouden, wat niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

Mensen die veel grammatica e.d. willen leren worden doorverwezen naar andere lessen. Ook in 2023 zullen de taalrijwillers weer deelnemen aan cursussen die worden aangeboden vanuit het opbouwwerk. Dat is ook heel inspirerend.

De ruimte is opgeknapt en komende tijd zullen de kasten van binnen praktischer ingericht en uitgebreid worden met goed slot erop. Er is echt veel vraag naar taallessen en afgelopen jaar zijn er veel nieuwe mensen bij gekomen. Er zijn 14 stoelen en daarmee is de groep ook groot genoeg om iedereen aan het woord te kunnen laten.

3.7 Kledingwinkel

Presiklife bestaat al enkele jaren en is uitgegroeid tot een mooie betaalbare kleding winkel voor de mensen in de wijk. De visie is om met het aanbieden van betaalbare dames, heren en kinderkleding, schoenen en accessoires in contact te komen met bewoners van Presikhaaf. Op deze manier kunnen we delen over het geloof en wat Jezus voor ons betekent. Daarnaast gaat de opbrengst van de winkel naar het zendingsproject in Roemenie.

Ook in 2023 verwachten we weer een mooie interactie met de wijkconsciërges, die met hun betrokkenheid ook ondersteunen met reparaties/verbeteringen aan de winkel en het uitdelen van fruit en groente. Het wordt op deze manier echt een ontmoetingsplek voor de wijk. Het plan is om dit nog iets prominenter zichtbaar te maken door een reclame bord te plaatsen e.d.

Het liefst willen we in 2023 ook op de woensdagen aansluiten bij de voedselbank. Momenteel zijn we namelijk open op de 1^e en 2^e vrijdag van de maand. De voedselbank is op woensdagen, maar dat vraagt meer medewerkers om te faciliteren. Het zou zo gaaf zijn om nog meer te kunnen bidden en iets extra's te kunnen doen voor mensen die het nodig hebben. Het is een zegen om dit te mogen doen en te werken met zoveel lieve, trouwe vrijwilligers. We kijken dan ook uit naar wat God gaat doen komend jaar.

3.8 Kinderen

De Euters (een samenvoeging van kleuter/peuters) is een aparte dienst voor de jongste groep kinderen van 0 t/m 6 jaar binnen Oase.

We vinden het belangrijk dat er een veilige en warme plek is voor hen tijdens de dienst waar ze op jonge leeftijd kennismaken met God en de bijbel. Bij de Euters vertellen we Bijbelverhalen uit peuter- en kleuterbijbels en begeleiden we ze tijdens het spelen. Ons gebed is en blijft dat we komend jaar meer leiders kunnen vinden om mee te helpen. Meer mensen die ook aan de allerjongsten iets van Gods liefde te laten zien. Meer helpers, zodat ze echt elke zondag bij elkaar kunnen komen.

De OaseKids is een aparte dienst voor kinderen van 6 t/m 12 jaar.

Bij de OaseKids vinden we het belangrijk dat de kinderen elkaar ontmoeten en relaties opbouwen met elkaar en met God. Tijdens de Oasekids vertellen we verhalen uit de Bijbel, gaan het gesprek aan over hoe je dat toepast in je eigen leven en begeleiden we ze tijdens een spel of bij de verwerking van het thema. We proberen om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de thema's in de diensten.

We willen voor de huidige groep maar vooral ook voor nieuwkomers een structuur bieden waarbij er elke zondag voor hen een programma is voor ze. Onze hoop en ons gebed blijft dan ook voor het komend jaar om elke zondag een eigen dienst voor de kinderen kunnen bieden. We zullen in 2023 actie nemen om het team verder uit te breiden en toe te rusten.

De kinderen vormen de nieuwe generatie in Gods koninkrijk. Door in hen te investeren bouwen aan Gods koninkrijk! We bidden dan ook dat veel mensen onze kinderen willen dienen.

3.9 Tieners en jeugdwerk

Het tieners en jeugdwerk wordt op relationele basis vormgegeven in 2023. Vanuit deze relatie is er geregeld contact met de jongeren. Een keer in de twee weken is er een tienerbijeenkomst tijdens de kerkdienst. De groep groeit en ook de oudere jongeren worden gestimuleerd om mee te leiden door inhoudelijke invulling te geven, gesprekken te leiden en andere stimulerende activiteiten op te pakken.

Het leeftijdsverschil van de groep is groot, maar ondanks dat werkt het goed in de praktijk. De jongere tieners nemen een voorbeeld aan de oudere, die wat serieuzer zijn.

Daarnaast wordt de groep vaak opgesplitst in 2 kleinere groepjes om zo specifieke groepsopdrachten te doen. De mix tussen jong en oud geeft dan een mooie dynamiek.

Er zijn een paar speerpunten voor 2023. Allereerst de aansluiting tussen kinder- en tiener werk verbeteren. Dat betekent dat komend jaar het afscheidnemen van de kinderen en het welkom heten van de nieuwe tieners de juiste aandacht krijgen. En ten tweede aanwas van nieuwe tiener- en jongerenleiders. We vertrouwen erop dat God mensen roept in deze bediening.

3.10 Thuisgroepen

Er is een team opgericht om thuisgroepen weer nieuw leven in te blazen. In 2023 zal dit team plannen ontwikkelen om mensen een plek te geven waar ze kunnen groeien. Een thuisgroep geeft ruimte om nieuwe dingen te proberen in een veilige omgeving. Op deze manier kunnen gemeente leden groeien in geloof en bediening.

Thuisgroepen zijn onderdeel van de gemeente Oase als aanvulling op de algemene gemeenteactiviteiten. Het is aangesloten op het geheel en geeft verdieping en een persoonlijk vertaling van wat er in de gemeente Oase leeft en het geloof in Jezus Christus. Een thuisgroep is uitnodigend en staat open voor nieuwe mensen wanneer daar ruimte voor is.

Er is gekozen voor de naam thuisgroepen, omdat het goed de kern benadrukt. Het zijn groepen, die in huiselijke sfeer bijeenkomen, om het geloof in Jezus Christus, de Zoon van God, te versterken. Er is daarbij ook ruimte om mensen toe te rusten op een persoonlijk niveau, waar op een zondagochtend onvoldoende ruimte voor is.

Daarnaast is er ook het verlangen om als mannen en vrouwen onderling bij elkaar te komen. Dus ook in 2023 zullen er mensen zijn die het initieef nemen om een mannen en of vrouwen dag te organiseren. De ervaring leert dat er geloofsbelevingen zijn die net iets makkelijker te delen in een dergelijke setting en daarom willen we die mogelijkheid blijven bieden.

3.11 People intro

De reikwijdte en de naamgeving van dit deelgebied blijkt in de praktijk net zo breed als haar naam. Voorlopig blijven we binnen dit aandachtsgebied het welkomsteam, Alpha, Bèta,

Youth Alpha, daklozenkerk en de introductie van nieuwe leden adresseren.

De Alpha-cursus wordt al sinds 2015 georganiseerd in samenwerking met de Koepelkerk. Sinds 2021 wordt de Alpha cursus in samenwerking met meer dan 11 kerken uit Arnhem en omstreken georganiseerd op meerdere locaties in Arnhem. Door deze samenwerking bereiken we een brede groep zoekenden uit heel Arnhem. Daarnaast werpt de interkerkelijke samenwerking binnen de teams vruchten af. We weten elkaar te vinden in Arnhem en er ontstaan initiatieven voor meer samenwerking. Ons gezamenlijk verlangen is en blijft om de mensen met al hun in- en outs bij God te brengen en Hem stap voor stap bekend te maken als een liefdevolle Vader, die in alle facetten van hun leven betrokken wil zijn, gewoon omdat Hij liefde is. Ook in 2023 zal er weer een interkerkelijk Alpha cursus georganiseerd worden waar we in samenwerking zoeken naar nieuwe locaties in Arnhem en ons gebed is en blijft om zoveel mogelijk Arnhemmers te bereiken. Rondom nieuwe leden zal e.e.a. verbeterd moeten worden. We bidden dat er mensen zullen opstaan om dit nieuw leven in te blazen. Op dit moment zijn de plannen voor 2023 om vanuit relatie te delen waar Oase voor staat en mensen te verbinden via de thuisgroepen. Het materiaal is beschikbaar. Daarnaast willen we vaste bezoekers vragen om lid te worden en zullen we vaste leden uitnodigen om adviesgerechtigd lid te worden. In principe zijn geldt dat voor alle mensen die een vorm van leiderschap hebben in de gemeente.

3.12 Pastoraat

Er is een kernteam van 4 mensen en een aansluitende groep van 5 mensen die meedraaien in het pastoraat. Het doel is om mensen te begeleiden en door God te laten genezen. Het is voornamelijk gericht op innerlijke genezing. De begeleidende mensen fungeren als een kanaal tussen God en de hulpvrager en andersom. Op deze manier werkt God op een heel persoonlijke manier.

Om bekwaam te blijven, te ontwikkelen en teamleden te stimuleren worden er ook in 2023 verschillende pastorale onderwijsdagen georganiseerd binnen Oase Arnhem. De doelgroep voor dit onderwijs is het gebeds- en pastorale team. Het onderwijs wordt afgestemd op de behoefte van de teams en werkers. Daarnaast worden er ook toerustingsdagen georganiseerd vanuit Rafael Nederland waar deze de teams aan deelnemen.

3.13 Gebedsteam

Het gebedsteam is er voor mensen, die in reactie op de dienst, graag gebed willen ontvangen. Maar natuurlijk kunnen mensen ook komen met 'algemene zaken'. We willen graag bidden in afhankelijkheid van de Heilige Geest en Hem de ruimte geven om het gebed te leiden. Wij zijn dan 'alleen maar' een verlengstuk van de Heilige Geest.

Ons verlangen is om de gemeente te dienen en de bezoekers te helpen in hun wandel met God. Om mensen in de vrijheid van God te zetten, genezing te brengen op allerlei vlak.

Het Bijbelvers dat het gebedsteam als basis gebruikt is Matheus 16:17,18 hierin staat: "Als tekenen zullen deze dingen de gelovigen volgen: in mijn naam zullen zij boze geesten uitdrijven, in nieuwe tongen zullen zij spreken, slangen zullen zij opnemen en zelfs indien zij iets dodelijks drinken, zal het hun geen schade doen; op zieken zullen zij de handen leggen en zij zullen genezen worden." (NBG51)

Aangezien ons team afgelopen jaar erg klein geworden is, sluiten we aan bij de pastorale bijeenkomsten voor onderwijs. Ook ondersteunen de mensen van het pastoraat ons na de dienst bij het gebed. Ons verlangen is dat we in 2023 weer een compleet team kunnen vormen, zodat we elke zondag mensen kunnen inroosteren om in afhankelijkheid van de Heilige Geest te bidden voor mensen, zodat God kan werken in hun levens.

3.14 Daklozenwerk

Ook in 2023 zullen we de daklozen blijven bezoeken op zondagochtend met broodjes en koffie. We geloven dat we vanuit deze relatie echt van betekenis kunnen zijn. Er is goed contact met de daklozenkerk die ook in ons gebouw plaatsvindt. Deze kerk biedt een iets specifiekere vormgeving waar zij zich meer thuis voelen en gehoord worden. Uiteraard komen enkelen ook naar de Oase diensten waar we ze in alle liefde omarmen en willen steunen in hun uitdagende leven door God's licht over hen te laten schijnen.

3.15 Diaconie

Het werk van de Heilige Geest door ons heen betekent ook een rust en toerustingsplek te zijn voor mensen die niet in hun eigen kracht willen of kunnen leven. Het is van belang, zelfs cruciaal, om oog te hebben voor wat er achter de voordeur van mensen afspeelt in deze tijd waarin een toenemende individualisering, ongelijkheid en armoede de mensen van elkaar verwijderd. Het toerusten van mensen en het leven van Jezus doorgeven neemt toe wanneer het deel van de gemeente wat in voorspoed leeft weet hoe moeizaam het leven van arme gemeenteleden is. Het versterkt de onderlinge band en geeft ruimte om elkaar te bemoedigen. Filippenzen spreekt van geestelijke groei van de gemeente door onderling dienstbetoon, liefde en gebed.

Vanuit diaconie willen we dan ook oog hebben voor de kwetsbare mensen, in hun psychische, sociale en financiële nood. We willen graag handen en voeten geven aan het diaconale werk, door mensen te bezoeken en eventuele nood bespreekbaar te maken. Concreet betekent dat

- Uitstrekken naar bemoedigen van elkaar
- Op regelmatige basis samen eten en gesprek voeren

3.16 Zending

Zendingen zijn een wezenlijk onderdeel van de gemeente om opvolging te geven aan de grote opdracht (Mar. 16:15). Het is goed dat mensen zich toewijden om uit te gaan en het evangelie op verschillende plaatsen in de wereld brengen.

Jorrit en Ellen hebben we als gemeente uitgezonden om te werken voor het project Casa Ana in Roemenië. Ondersteuning aan het Casa Ana project en het daaraan gerelateerde werk van Jorrit en Ellen is in 2021 explicieter gemaakt. Jorrit en Ellen zijn uitgezonden door Oase Arnhem en het beleid is weer geactualiseerd. Meer informatie is te vinden in het zendingsplan.

In 2021 zijn middels een intentieverklaring afspraken tussen de gemeente en onze zendingen vastgelegd. Een onderdeel daarvan zijn bepaalde doelen waarop we jaarlijks evalueren. Voor het zendingsproject Casa Ana zijn de volgende doelen opgesteld waarop we kort zullen ingaan:

Kinderen bekend maken met de liefde van God en hen doen groeien in hun identiteit als kind van God

Een vast onderdeel van het Casa Ana programma is kinderen bekend maken met de God van de Bijbel die van ze houdt. Dit wordt gedaan door middel van het lezen van een Bijbelverhaal, sketchjes en liederen zingen samen. Ook wordt er elk programma met en voor de kinderen gebeden.

Kinderen opvoeden in een christelijk klimaat

De christelijke identiteit van Casa Ana werkt door in de manier waarop met de kinderen wordt gewerkt. Dit creëert een atmosfeer waarin kinderen zich veilig voelen en zichzelf kunnen zijn. Leiders benaderen kinderen liefdevol, maar tegelijk is er ook structuur en opvoeding. In Casa wacht je bijvoorbeeld op je beurt, wordt er niet gescholden, geslagen, etc.

Verbeteren van persoonlijke hygiëne en lichamelijke gezondheid van kinderen

De kinderen die bij Casa Ana komen groeien op in armoedige omstandigheden en wonen vaak in huisjes zonder leidingwater waardoor goede persoonlijke hygiëne moeilijk te realiseren is. Ook afgelopen jaar heeft het Casa Ana team kinderen kunnen ondersteunen op dit vlak. Via hulptransporten komt er tweedehands kleding voor de kinderen binnen. Dit wordt met het Casa Ana team gesorteerd en uitgereikt aan kinderen wanneer hun eigen kleding vuil is. Kinderen nemen ook regelmatig bij Casa Ana een douche of bad. Voor zowel gezondheid als sociale acceptatie van de Roma kinderen is dit erg belangrijk.

Voorzien in de eerste levensbehoefte van kinderen en hun gezinnen, daar waarin de thuissituatie tekort aan is

Veel kinderen bij Casa Ana krijgen thuis niet regelmatig en eenzijdige voeding. Elk programma krijgen de kinderen daarom een goede maaltijd aangeboden, wat ook afgelopen jaar is gebeurd. Daarnaast zijn verschillende kinderen met geneeskundige zorg geholpen (medicijnen, bezoek aan de huisarts). Eén specifiek geval betreft een kind van drie jaar die vrijwel alleen op bed lag omdat ze niet zelfstandig kan lopen.

Het team investeert in haar door haar te helpen lopen en via doktersbezoeken. Stap voor stap kan ze steeds meer!

Versterken van sociaal-emotionele vaardigheden

De structuur en manier van samenzijn die wordt aangeboden in Casa Ana helpt kinderen om christelijke normen en waarden aan te leren. Nieuwe kinderen moeten hieraan wennen, maar gedurende de tijd dat kinderen bij het programma komen groeien ze op dit vlak.

Verbeteren van de cognitieve ontwikkeling van kinderen

Spelenderwijs leren is een thema in Casa Ana. Kinderen worden gestimuleerd om naar school te gaan, tegelijk is het voor bepaalde zeer arme gezinnen simpelweg een te grote stap om dit, zelfs met hulp, voor elkaar te krijgen. Ook al spelende kunnen kinderen gedrag en vaardigheden leren en om die reden wordt er dus ook veel gespeeld in Casa Ana!

Trainen van jonge lokale leiders

Belangrijk voor de toekomst is het investeren in nieuwe lokale leiders. Inmiddels draaien al een aantal jaar een moeder en schoondochter mee in het programma en zij nemen meer en meer taken op zich. Sinds vorig jaar helpt ook een meisje van 16 jaar uit Petelea mee in het programma. Ze verandert erg, is dienend aanwezig in het programma en bezoekt wekelijks onze kerk. Het doet wat met een tiener als je op waarde wordt geschat!

In de voorjaarsvakantie 2022 zullen we met tieners en jongeren en volwassenen naar Roemenië gaan om daar het Casa Ana project te ondersteunen in Roemenië. De thuisfrontcommissie is actief betrokken bij het werk in Roemenië en zal ook verder ideeën met hen ontplooiën om het zendingswerk levend te houden.

Naast Roemenië hebben we ook zendingen in de gemeente die op regelmatige basis naar Bulgarije zijn. Zij zijn niet door Oase Arnhem uitgezonden maar we steunen wel hun werk. We zijn dankbaar dat we zo van betekenis mogen zijn in de wereld.

3.17 Contacten Rafael Nederland

Binnen Rafael Nederland zijn we in contact met verschillende voorgangers en gemeentes. We hebben een sterke samenwerking met de gemeente Meppel waar we elkaar toetsen op beleid en inspreken wanneer nodig. In 2023 zullen zij ondersteunen in de evaluatie van het voorgangersteam van Oase. Ook zullen we bij elkaar aanhaken bij gemeente vergaderingen, zodat we elkaar advies kunnen geven.

Vanuit Rafael zijn er regio ambassadeurs aangesteld om de contacten te versterken binnen de gemeentes. De regio opziensers zijn komen te vervallen, welke we nu met de gemeente Rafael Meppel hebben vormgegeven. Het regio ambassadeurschap komt nog niet van de grond in onze regio. Wel hebben wij geregeld contact met de regio ambassadeurs en het Rafael NLT. In 2023 zal dit model worden geëvalueerd en anders worden vormgegeven.

Rafael is een samenwerking aangegaan met City Changers. Een beweging die zich richt op het uitreiken naar steden vanuit de lokale kerk om een cultuur van God's koninkrijke bouwen in de stad. Een aantal gemeente leden vanuit Oase Arnhem zullen deelnemen aan deze reis om te onderzoeken hoe we hier als Oase deel van kunnen worden en ons missionaire karakter kunnen versterken.

Daarnaast zijn er verschillende trainingen en ontmoetingen binnen Rafael waar we ook in 2023 deel aan zullen nemen o.a.

- Leiderschap en discipelschaptrainingen
- Contacten en vieringen met andere Rafaëlgemeentes
- Jongeren events
- ANBI

3.18 Interkerkelijk contact Arnhem

Als gemeente zijn we betrokken bij Hart voor Arnhem, een initiatief van diverse (vooral evangelische) kerken in Arnhem. Het doel is vooral om ons te verbinden met elkaar, elkaar te bemoedigen, uit te wisselen wat er leeft en gaande is en samen het kerk-zijn in de stad vorm te geven. Daartoe wordt er zo'n 3 keer per jaar een lunch georganiseerd om elkaar als gemeenteleiders te ontmoeten en waar mogelijk zijn we daar als Oase bij.

3.19 Organisatie

Organisatie beslaat o.a. de volgende punten:

- Bestuurlijke zaken (conform de statuten van het kerkgenootschap "Rafaëlgemeenschap Oase Arnhem")
- Jaarplan en jaarverslag (samen met begroting en financieel verslag gepubliceerd op de website)
- Planning en organisatie van events
- Kalender
- AVG
- Huisvestingsbeleid.

Ook in 2023 zijn we dankbaar voor de ondersteuning die het bestuur hierin ontvangt.

3.20 Gebouwbeheer

De verhuur is op orde en dat willen we zo houden. Het doel is om het gebouw in te zetten voor de werking van God's nieuwe wereld. Daarbij verhuren we het voor Christelijke en geloof neutrale activiteiten. Op deze manier reiken we niet alleen uit met onze activiteiten in de wijk maar is het ook een plek voor de wijk zelf. We blijven ook komend jaar de samenwerking zoeken met de wijkcoaches en wijk conciërges.

Er is nog een duidelijkheid over het bestemmingsplan. We gaan daar de gesprekken met de gemeente opzoeken dit jaar. Wat betreft investeringen in het gebouw willen we het schilderwerk op orde brengen en de nodige renovaties uitvoeren voor de toiletten en dergelijke. Daarnaast worden de kinderruimtes opgeknapt. Er zijn meer ideeën van gemeenteleden en daar willen we graag samen mee aan de slag.

3.20.1 Facilitaire diensten

Oase Arnhem heeft een team van 5 koster die op zondagochtend hun koster taken uitvoeren. Deze mensen regelen het openen van de deuren, ventilatiesystemen, koffie, thee en andere faciliterende diensten.

Daarnaast verhuren we ruimte in het gebouw en plegen we onderhoud. Er is een klusteam dat in 2023 weer de nodige zaken zal oppakken. Ook is er een verhuur coördinator. Wat betreft schoonmaak is er een vrijwilliger die in 2023 zich zal toewijden om op wekelijkse basis schoon te maken. Bij dit alles kunnen we nog wel de nodige steun

gebruiken en we zullen daarom ook als gemeenteactiviteiten organiseren zoals schoonmaakdagen en klusdagen.

3.20.2 Digitale dienstverlening

De website is recentelijk verhuist naar een andere provider. In 2023 zal de inhoud worden bijgewerkt op basis van de herformulering van de missie en visie. In het verleden hebben we MP3 beschikbaar gesteld om preken terug te luisteren, naast het kijken van de livestream. Komend jaar zullen we daarmee stoppen wegens het vertrek van degene die dit altijd verzorgde. Eventueel kunnen we naar alternatieven kijken die minder tijd kosten. Uiteraard zullen de sprekersrooster en nodige informatie terug te vinden zijn op onze website.

Helaas is er nog geen glasvezel aansluiting mogelijk. Dat geeft nog wat beperkingen op de livestream. In 2023 willen we hoe dan ook de WIFI-dekking verbeteren met long-range wifi punten en verbeteringen doorvoeren in de vormgeving van de beamer en livestream. Denk dan bijvoorbeeld aan verbeteringen van de groene achtergrond en stabiliteit in de kwaliteit van de livestream. Ook in 2023 verwachten we dat deze weer goed bekeken zal blijven en we veel mensen bereiken buiten onze gemeente.

3.21 Communicatie

Persoonlijk contact is in veel gevallen het belangrijkste, maar gestructureerde informatie-uitwisseling vindt plaats via onze website, de wekelijkse mededelingen-email, diverse functionele emailadressen en mededelingen tijdens de samenkomst.

3.22 Financiën

Wat betreft begroting/voorgenomen bestedingen voor 2023 verwachten we meer te besteden aan kerkdiensten, catechese en overig pastoraal werk omdat we meer gaan investeren in onderwijs, vormgeving van de diensten en de verschillende aandachtgebieden die beschreven staan in het beleidsplan. Tenslotte kan een deel van het opgebouwde vermogen worden beschouwd als reserve aan te wenden voor eventuele alternatieve huisvesting.

Het financiële beheer zal staan in het licht van goed rentmeesterschap. We willen rekenschap geven van het gevoerde financiële beleid, als uitloei van beleidskeuzes die we als Oase maken. Beleidskeuzes die weer voortvloei uit de verantwoordelijkheden die we willen dragen, maar ook uit de visie die we als gemeenschap willen uitdragen.

In het komende jaar willen we ons vooral richten op:

- Handhaven van de verbetering van de administratieve organisatie t.a.v. budgetteren en budgethouders
- De taken rondom cashmanagement doorzetten
- Tussentijdse verslaglegging verbeteren.
- Naast voorzieningen voor noodzakelijk onderhoud zullen we ook het komende jaar extra reserveren voor mogelijke investeringen in alternatieve huisvesting.

4 Tot slot

Het is Jezus die Zijn kerk bouwt en we zijn dankbaar voor de rijkelijke zegen die we elke keer weer ontvangen en ervaren in de gemeente Oase. Met alle plannen die we maken strekken we ons uit naar de wil van God. Het is daarmee geen actie kalender maar een opsomming van wat God al aan het doen is in ons midden en wat we verwachten en verlangen dat Hij gaat doen komend jaar. Hij gebruikt eenieder van ons en we mogen als een lichaam fungeren. Door uit te reiken naar de mensen om ons heen in welke vorm dan ook kunnen wij een licht zijn in deze wereld.

Een licht zijn betekent leven brengen in situaties waar de dood regeert. We leven in een moeilijke tijd waar veel tekenen van de dood zichtbaar zijn in ziekte, armoede, verdriet, pijn en dingen die tegen de wil van God in gaan. Door gehoorzaam te zijn aan God onze Vader en door Zijn wil te doen geloven we dat daar een andere cultuur ontstaat. Een cultuur van liefde, aanvaarding en vergeving waar mensen weer tot leven komen. Een nieuwe wereld waar mensen mogen genieten van wie ze zijn en wat de essentie is van ons bestaan: in relatie leven met drieënige God: Vader, Zoon en Heilige Geest.